

A2.32.1 Scheiden doet lijden



1. Wat gebeurde er met Limburg door het Verdrag van Londen in achttien negenendertig?
 - a. Limburg werd volledig onderdeel van België.
 - b. Limburg werd één provincie van Frankrijk.
 - c. Limburg werd in een Belgisch en een Nederlands deel gesplitst.
 - d. Limburg kreeg een eigen koning.
2. Waarom voelde het zuiden zich niet verbonden met de koning?
 - a. Omdat er geen wegen waren tussen noord en zuid.
 - b. Omdat het zuiden ver van de koning woonde.
 - c. Omdat de koning alleen in Noord-Nederland woonde.
 - d. Omdat de mensen in het zuiden vaak een andere taal spraken en een ander geloof hadden.
3. Wat gebeurde er in achttien vijftien met Noord- en Zuid-Nederland?
 - a. Ze werden samengevoegd tot één land onder één koning.
 - b. Ze verhuisden naar Frankrijk.
 - c. Ze werden onafhankelijk van Europa.
 - d. Ze werden gesplitst in zeven provincies.
4. Welke vergelijking uit de woordenschat past het beste bij de verdeling van Limburg?
 - a. Een huwelijk waarin twee mensen samen één gezin vormen.
 - b. Een scheiding waarbij de scheidingspapieren worden getekend en iets in tweeën wordt verdeeld.
 - c. Een feestje waar familie en vrienden samenkomen.
 - d. Een gezin dat verhuist naar een ander land.

1-c 2-d 3-a 4-b

2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

Erik: Zeg, Maria, zou jij eigenlijk willen trouwen?

Maria: Wat een vraag, zo ineens! Samenwonen is toch bijna hetzelfde als trouwen tegenwoordig?

Erik: Misschien wel, maar om een gezin te stichten zijn er wel voordelen.

Maria: Zoals wat? Ik zie alleen een heel duur trouwfeest.

Erik: Nou, als één van ons zou sterven, dan zijn we beter beschermd. En bij een scheiding is het huis beter geregeld.

Maria: Vooral als we een kind zouden krijgen, is het inderdaad een goed idee.

Erik: Is onze relatie volwassen genoeg, denk je? Een baby lijkt leuk, maar die baby wordt ook een tiener.

Maria: Dat weet ik niet. We kunnen altijd eerst een huisdier proberen.

Erik: Of we springen gewoon. Wie wil zwemmen, moet het zwembad in.

Maria: Haha, daar heb je een punt. Eén op de twee koppels gaat tegenwoordig uit elkaar, maar wie niets durft, krijgt ook niets in het leven.

Erik: Dus... gaan we beginnen met zoeken naar trouwlocaties?

1. Wat is het hoofdonderwerp van het gesprek tussen Erik en Maria?
 - a. Ze praten over een vakantie plannen met vrienden.
 - b. Ze praten over trouwen en een gezin stichten.
 - c. Ze praten over een huis kopen voor Maria alleen.
 - d. Ze praten over problemen op het werk.
2. Waarom vindt Maria trouwen in eerste instantie geen goed idee?
 - a. Ze vindt een trouwfeest vooral heel duur.
 - b. Ze wil liever alleen blijven wonen.
 - c. Ze is bang voor baby's en tieners.
 - d. Ze wil eerst scheiden en dan weer trouwen.

1-b 2-a